

Barndomsfortællinger – de gamle dage var ikke altid så gode

I "Barndomsfortællinger" får du 15 levende, morsomme og rørende fortællinger om at vokse op. Beretningerne tegner et billede af et samfund i hastig forandring og viser, hvordan barndommen præger os som voksne og ikke mindst, hvor forskellige livsvilkår vi hver især har. Tidsmæssigt strækker bogen sig fra det hårde slid i mark og stald på Mors i 1930'erne til en opvækst i Albertslunds progressive nybyggeri i 1980'erne.

Konsulent og skribent Lotte Ladegaard, der arbejder med børns vilkår og rettigheder i Danmark og ude i verden, fortæller om bogens tilblivelse:

"Ideen til bogen kom, da vi var en del skribenter på netmediet POV (Point of View International, som undrede os over, at så mange debattører jævnligt prøver at give et indtryk af, at det hele var bedre i gamle dage. Vi gik i gang med at offentliggøre vores egne barndomsfortællinger, og det blev senere fulgt op med bidrag fra og interviews med en række andre danskere med vidt forskellig baggrund."

"Det er almenmenneskeligt, at vi romantiserer fortiden, mens vi problematiserer nutiden, for det er jo her og nu, vi skal løse problemerne. Fortiden kan vi ikke gøre noget ved, og de dårlige ting vil man gerne glemme. Derfor håber jeg, at vi med samlingen af barndomshistorier kan være med til at tegne et mere nuanceret billede af 'de gode, gamle dage'."



Det er et broget billede, bidragyderne tegner af barndommen. Læs blandt andet om, hvordan det er som barn, at

- Se en mand hænge på hovedet i et træ og spille trompet.
- Være søskende og opleve barndommen vidt forskelligt.
- Vokse op i et rodet, men kærligt kollektiv.
- Kede sig til døde i en sønderjysk landsby.
- Vokse op i et alkoholikerhjem.
- Få fødderne skrubbet med en hård børste som straf for at have udforsket seksualiteten sammen med en anden dreng.
- Have en far, der var psykopat, eller en far, der led af traumer fra anden verdenskrig, eller en far, der pludselig ikke vil se dig mere, fordi han har fundet en anden.
- Blive mobbet, fordi ens far er borgmester.
- At vokse op i et religiøst hjem.

Barndomsfortællinger har bidrag fra Monica Krog-Meyer, Mimi Jakobsen, Kim Fupz Aakeson, Lone Theils, Annegrethe Felter Rasmussen og mange flere, kendte som mindre kendte. Forord ved konsulent Lotte Ladegaard, der i mange år har arbejdet med børns vilkår og rettigheder i Danmark og ude i verden.

Bogen udgives også som lydbog, indtalt af Monica Krog-Meyer, og som e-bog.

Titel: Barndomsfortællinger

Forfattere: Monica Krog-Meyer, Mimi Jakobsen, Kim Fupz Aakeson, Lone Theils, Annegrethe Felter Rasmussen, Bjarke Larsen, Poul Arnedal, Sita Michael Borman, Susanne Sayers, Lotte Ladegaard, Trine Ladegaard, Thomas Milsted, Jens Ulrich, Camilla Torp Olsen og Else Sørensen.

Forord og redaktion: Lotte Ladegaard

Pris: 199,00 kr. inkl. moms (vejledende)

Sider: 206

Udgivelsesdato: 30. august 2018

ISBN: 978-87-90333-96-6 (papirbog)

ISBN: 978-87-90333-97-3 (e-bog)

ISBN: 978-87-90333-98-0 (lydbog)

Pressemeddelelsen samt bogens forside og portrætbilleder af forfattere kan findes i høj opløsning på forlagets hjemmeside: www.forlaget-pressto.dk.

Pressekontakt. For aftaler om interviews med bidragydere og om at bringe et uddrag fra bogen kontaktes Regine Wowk Andersen, 5129 3674.

Forlægger Bjarke Larsen kan kontaktes på tlf. 2074 6844 og mail bl@pressto.dk.

Konsulent Lotte Ladegaard kan kontaktes på tlf. 2730 1789 og mail lotteladegaard@gmail.com for interviews om børns barndom og vilkår generelt.